

Glänta på dörren  
till Bibelns värld

# Låtlista

CD	Låttitel	Sida	CD	Låttitel	Sida
1.	En bok av böcker .....	12	25.	Håll i mig lite grann .....	91
2.	Bibeln - en häftig bok .....	13	26.	Vänner i världen .....	96
3.	Samuel .....	18	27.	Alla behöver en kompis .....	98
4.	Djur med väldig tur .....	19	28.	Växa och leva .....	105
5.	Tack gode Gud .....	24	29.	Vi är änglar .....	110
6.	Vi ska ta hand om vår natur .....	25	30.	Det går en ängel .....	111
7.	Kyrkoåret .....	30	31.	Salomo .....	116
8.	Judiths tacksång .....	31	32.	Goljat .....	117
9.	I min Faders hus .....	36	33.	På en kyrkogård .....	122
10.	Ett litet, litet barn .....	37	34.	Himlen är stor och vid .....	124
11.	Nu har vi tänt ett litet ljus .....	42	35.	Guds stora familj .....	130
12.	Livets ljus .....	43	36.	Sjung med oss och tacka Gud .....	131
13.	Nu är det dags för mat .....	48	37.	Jesus hängde på ett kors.....	137
14.	Välkommen fram .....	49			
15.	Ängeln och Maria .....	54			
16.	Min mamma är så snäll .....	55			
17.	Tro, hopp och kärlek .....	60			
18.	Välkommen hit som du är .....	67			
19.	Gud hör vår bön .....	72			
20.	Gud som haver barnen kär .....	73			
21.	Gyllene regeln .....	78			
22.	Var med oss och sjung .....	79			
23.	Nu är det dags att bygga ett hus .....	84			
24.	Gud har lovat .....	90			



Låtarna hittar du även på Spotify!

# Innehåll

<b>Tema</b>	<b>Sida</b>
Bibeln .....	8
Profeter .....	14
Skapelsen .....	20
Kyrkoåret .....	26
Jesus som barn .....	32
Ljus .....	38
Bröd .....	44
Mammor .....	50
Symboler .....	56
Gudstjänst .....	62
Bön .....	68
Jesus liv och uppdrag .....	74
Liknelser .....	80
Förlåtelse .....	86
Vänner .....	92
Kyrkan i livet .....	100
Änglar .....	106
Kungar .....	112
Döden .....	118
Familj .....	126
Jesus död och uppståndelse .....	132

# Bibeln, en häftig bok

Text & musik:  
Andreas Kvist  
CD-spår 2

♩ = ♪

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one flat (Bb). It consists of nine staves of music, each with a line number on the left and a chord progression above the notes. The lyrics are written below the notes. The score includes a tempo marking '♩ = ♪' at the beginning. The lyrics are: 'Bi - beln, en bok av böc - ker, en helt ny värld - för mi - na föt - ter. Bör - jan, slu - tet, allt dä - re - mel - lan, om så häf - ti - ga gre - - jer hör man säl - lan. All - ting får plats, allt från kär - lek till krig, och vi kan lä - sa om Je - su liv. Gud vis - ar hur vi ska le - va vårt liv. Bu - den gäl - ler än - nu i vår tid.'

6 F Bb C F Bb C F

8 Bb F/A C

10 F C/E Dm C

12 Bb F/A C C B

14 Bb F/A

16 Gm F/A Bb C C B

19 Bb F/A

21 Gm F/A C F

Bi - beln, en bok av böc - ker, en helt ny värld -  
för mi - na föt - ter.  
Bör - jan, slu - tet, allt dä - re - mel - lan, om så häf - ti - ga gre -  
- jer hör man säl - lan.  
All - ting får plats, allt från kär - lek till krig,  
och vi kan lä - sa om Je - su liv.  
Gud vis - ar hur vi ska le - va vårt liv.  
Bu - den gäl - ler än - nu i vår tid.

# Profeter



Söndag 3 maj

- Tjugoåriga förändringar i dösmånaderna. Vintern varit länge dominerande. Måning hövmet och solflötter. Flack med kälter - regnet! Ber underskötta marmar.
- Önska närböcker i tidningen, se utsläpp. Rekordvarme. Inte bra.
- Kan betyda tann sommar men det är löst. helt i lugn med tidigare dösmånad.



Det blev klart för hela Israel, från Dan till Beer Sheva, att Herren hade betrott Samuel med ett annat kung profet.

VAR?

Och en rest kände från hemmen:  
Du är min älskade son, du är min älskade.

Duvarn!

Måndag 14 november kl. 14.14



Prognos: Då slår kräksjukan till

OBS!  
14



Freitag 13 februari

- Dösmånad: Rekordväg - stor handla. Tjugoårig, regnet är och fullständigt.



Tvåra viderprogras



I en del bibelns former det också en kopia del som ligger mellan Eterna och Tjugo testamentet. Dessa del kallas apokryfferna, som betyder gömda eller svåröpp. Apokryfferna innehåller 11 böcker.

# Tänk om...

Tänk om jag kunde se in i framtiden.  
Tänk om jag visste vad som skulle ske innan det händer.  
Tänk om Gud berättade saker för mig.  
Tänk om Gud skulle vilja att jag berättade det för andra.  
Tänk om de andra inte skulle tro på mig.  
Tänk om de andra faktiskt skulle tro på mig.  
Tänk om jag med Guds hjälp hade möjligheten att hjälpa folk innan de gjorde misstag.  
Tänk om jag med Guds hjälp kunde förändra saker innan det var försent.  
Tänk om.



Gode Gud,  
Ibland är det svårt att veta vad jag ska göra.  
Vilket håll jag ska gå? Vilket som är det rätta valet.  
Då behöver jag din hjälp Gud.

Jag vill kunna förstå vad du vill att jag ska göra med mitt liv.  
Visa mig vilket håll jag ska gå och vad jag ska välja.  
Tack för att du hjälper mig.

Amen.

Ordet profet kommer från det grekiska ordet *profétés*, som betyder ungefär talesman för någon annan. En profet är en vanlig människa som kan säga det Gud tycker och tänker så andra människor hör och förstår. Profeten för alltså vidare budskap, profetior, från Gud till andra människor. Både Nya och Gamla testamentet är fulla av profeter. Gamla testamentet har 17 böcker som kallas för de profetiska böckerna, från Jesaja till Malaki.

Några kända profeter från Bibeln är:

- Noa, som fick meddelande från Gud om att bygga den stora arken för att rädda sin familj från översvämningen. (1 Mos 6-8)
- Abraham, som blev stamfar för alla judarna, fick en profetia när han ännu var barnlös om hur stor hans släkt skulle bli. *Och Herren förde honom ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli."* (1 Mos 15:5)
- Mose, som räddade judarna från slaveriet i Egypten, förmedlade bland mycket annat tio Guds bud till sitt folk. (2 Mos 20:1-17)
- Debora, som var den första kvinnliga domaren, profeterade om hur det israeliska folket skulle ut i krig och segra mot en stor kanaaneisk armé. (Dom 4)
- Samuel, som fick vara med och kröna Israels första kungar. *Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel, från Dan till Beer Sheva, att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet.* (1 Sam 3:19-20)
- Daniel, som bland annat blev nedkastad i en lejongrop, kunde med Guds hjälp tyda folks drömmar. (Dan)
- Jona, som kanske mest är känd för att han i tre dagar befann sig i magen på en stor fisk, profeterade om hur folket i Nineve skulle omvända sig innan det var för sent. (Jon)
- Johannes Döparen, som uppmanade folket att förbereda sig inför Jesus ankomst genom att låta döpa sig. (Luk 3)



# Skapelsen





# Skaparglädje

Tänk vad härligt det är att skapa saker. Pysla ihop något fint som man kan ge bort i present eller snickra ihop en egen pall på slöjden. Sy en egen väska eller bygga lego. Så ett litet frö i jorden och se hur det växer till en blomma. Jag undrar ibland om vi människor har en inbyggd skaparglädje i våra kroppar som spritter ut i våra fingrar. En skaparglädje som vi kan använda till att skapa något eget med våra händer. Jag tror att det är Gud som har lagt detta skaparfrö inuti oss.

*I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.* Så börjar Bibeln. Jag tror att Gud också tycker att det är härligt att skapa saker. Enligt Bibeln är vi människor skapade som en avbild av Gud. Vi har säkert ärvt vår skaparglädje av Gud.

Guds skapelse pågår hela tiden, varje dag. När ett nytt barn föds är det lätt att tänka "Åh vilket Guds mirakel!". Men vi kan påminna oss om att det är Guds mirakel också när en ny blomma växer upp i rabatten när våren kommer, och när löven slår ut på träden. Ja, allt som lever och växer är skapat av Gud, och det sker små skapelsemirakel varenda dag. Det gäller bara att titta noga, så att vi inte missar dem.



Vi ber:

Tack gode Gud för att du låter våren komma varje år.

Tack för påskliljor och tussilago.

Tack för alla växter och alla djur.

Tack för sommaren och hösten och vintern.

Tack för att jag får vara ute i naturen och leka tillsammans med mina vänner.

Tack gode Gud.

Amen.

## FAKTA

Nästan varje religion har en egen skapelseberättelse, kosmogoni. Den kristna skapelseberättelsen kan vi läsa i Bibelns första bok, hur Gud skapade jorden och allt som finns på den. Allting börjar med att allt är svart och jorden är täckt av vatten. Plötsligt säger Gud: Låt det bli ljus! Och då blir det ljust. Gud kallar det ljusa för dag och det mörka för natt. Nästa dag gör Gud en blå himmel över jorden. På den tredje dagen delar Gud på vattnet så att land kommer fram och på land börjar det växa växter och träd. På den fjärde dagen gör Gud sol och måne som lyser över jorden. Gud ser också till att alla stjärnor lyser över jorden på natten.

På den femte dagen skapar Gud en massa djur. Alla fiskar i vattnet och alla fåglar på himlen. På den sjätte dagen skapar Gud ännu fler djur, allt från stora elefanter till små myror. Till slut skapar Gud även människor. En man som får namnet Adam och en kvinna som får namnet Eva. Nu var jorden klar och Gud tyckte att allt som skapats var gott. Sedan vilar Gud på den sjunde dagen. Gud ber att människorna ska ta hand om hans vackra jord och alla djur.

En del kristna tror att allt detta hände på en vecka och en del kristna tror att dagarna egentligen var mycket längre tidsperioder. Det viktiga är att Gud var med på ett eller annat sätt när jorden skapades.

I den gammaltestamentliga boken Nehemja kan man läsa om hur folk prisade och tackade Gud för skapelsen. *Du, Herre, är den ende. Himlen har du gjort, himlarnas himmel och hela dess härskara, jorden och allt som lever där, haven och allt som finns i dem. Du är den som ger liv åt allt, och himlens härskara tillber dig.* (Neh 9:6)

Gud har också lovat att så småningom skapa en ny värld till oss människor. Om detta skriver Johannes i Bibelns sista bok. *Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.* (Upp 21:1)

## MER ATT PRATA OM

- Vilken är din favoritplats utomhus?
- Vilket naturljud gillar du bäst?
- Hur tycker du att det känns att vara ute och leka?
- Vilket är ditt favoritdjur eller favoritväxt?
- Vad tycker du om att skapa?
- Vad är det häftigaste du kan komma på som Gud har skapat?

## PYSSEL

### Naturljud

Lyssna på olika naturljud tillsammans, det finns skivor med vågskvalp och fågelkvitter och liknande saker. Sedan kan man tillsammans fantisera om hur det ser ut just på den platsen där ljudet kommer ifrån.

### Så ett frö

Plantera frön tillsammans med barnen. Man kan använda avklippta mjölkkartonger som krukor. I med jord och peta ner lite frön. Sedan är det bara att ställa dem vid fönstret och vattna lite då och då. Antingen kan barnen få ta hem dem med en gång eller så kan man låta dem växa ett tag (några veckor) innan barnen får ta med sig dem hem. Testa gärna att plantera olika frön. Solrosfrön brukar fungera bra.



» *Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.*

*(Indianskt ordspråk)*

Sång: **Bara den som vandrar nära marken** (J I Hall, E Nordlander) Sv ps 787

Sång: **Den blomstertid nu kommer** (J O Wallin, m.fl.) Sv ps 199

Sång: **Gud är inte liten** (M Svarfvar) Kyrksång 11

Sång: **Måne och sol** (B G Hallqvist, E Hovland) Sv ps 21

Sång: **Större än Eiffeltornet** (Sofia Corneskog)

Bok: **Långa landet** (Anna Olsson, Anna Sommansson, Anna Sandler)

Bok: **Min morbror trollkarlen** (C.S. Lewis)

*Sjung. Läs.  
Upptäck!*