

Sångerna i THERE´S ONLY ONE PLANET har två kännetecken. De är »någotsånger«, vilket innebär att de talar om den tro och längtan som många av oss lever med, men utan att använda ordet Gud. Många av oss säger ju gärna att vi tror på något, men har inte så lätt att sätta ordet Gud på det vi tror på och längtar efter. Att vi tror på något förenar dessutom människor av olika religiös tro. Därför fungerar någotsånger bra när det gäller både globala och personliga frågor.

Sångerna i THERE´S ONLY ONE PLANET har också det gemensamt att de berör klimat och miljö, hopp och längtan. Med allt från oro och rädsla till kamp och engagemang. Därför har sångerna nu översatts till engelska för att kunna spridas internationellt i samband med Pilgrim´s Walk for Future som för svensk del börjar i Vadstena och landar i klimattmötet COP26 i Glasgow 2021. Och förstås på alla andra håll där människor vandrar, pratar och sjunger för jordens framtid.

Sångerna i THERE´S ONLY ONE PLANET finns på svenska i sångboken SJUNG NÅGOT. Texterna är skrivna av Sven Hillert och finns utgivna i diktboken TROR PÅ NÅGOT innan de tonsattes av Leif Nahmfeldt och blev till sånger i en sångbok. Det gemensamma skapandet fortsätter kring den nya boken OM NÅGOT FINNS. Nu väntar tonsättningen av dessa dikter, med samma poet och samma tonsättare.

Den som fastnar för språkat i dessa sånger kan förstås också själv uttrycka sin tro på något och samtala med vänner och bekanta om denna tro på livet och framtiden, hoppet och kärleken. Tron på något kallas ibland ietsism, efter holländskans ord för något (iets) eller somethingism på engelska. Det är en tro som förenar fler och fler människor i Europa. Den öppnar nya vägar för det som ingen riktigt kan beskriva men som ändå burit genom historien och kan ge mod att möta framtiden.

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig. Det är hög tid att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Act Svenska kyrkan vill lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare att begränsa den globala uppvärmningen för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor. Som kyrka ser vi att människan har ett uppdrag att förvalta skapelsen. Som en del av den världsvida kyrkan är vi en stor och viktig röst i samhället och kan tillsammans ställa krav för global klimaträttvisa.

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord men verkligheten ser olika ut. Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen måste lösas både lokalt och globalt. Vi lever på samma jord och rättvisa kommer att gagna hela mänskligheten.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa: svenskakyrkan.se/act/klimatrattvisa



Jag heter SANDE SABINA ABER. Jag är 26 år och bor i byn Lohomit i Sydsudan.

Tiden för sådd har blivit en stressfylld tid i mitt liv. Ju längre vi behöver vänta på regn, desto längre tid tar det innan vi kan börja odla marken. Ju senare vi kan börja, desto mindre hinner vi odla under säsongen. När skördetiden blir kort så ökar risken för att svält ska bryta ut i vår by. Det är en stress jag bär med mig varje dag. Jag önskar att alla kunde förstå riskerna med klimatförändringarna och att vi slutade skövla skog som behövs för att förhindra torka.



Sydsudan är en ung nation som blev självständig 2011. Spänningen mellan folkgrupper är stor och landet präglas av konflikter och klimatförändringar, som tvingar många från sina hem. Människor lever under svåra förhållanden och Act Svenska kyrkan har ständig kontakt med partnerorganisationer och systerkyrkor om utmaningarna i landet. Mest utsatta är kvinnor och barn.