

Änglar i Guds himmel

»Pappa, tror du man får spela fotboll i himlen?» sa sonen i samband med kvällsläsningen. »Ja, det tror jag.« svarade pappa Christian Backe, musikpedagog, överrumplad av den oväntade frågan.

Dialogen följdes av flera fina och angelägna samtal. Så vaknade tanken på att skriva sånger om sorg, saknad och himlahopp att sjunga med barn. Han vände sig till mig och undrade om jag ville skriva dessa sånger med honom för att använda i en familjegudstjänst. Klart att jag ville! Christian samtalade med barnen i några av församlingens grupper om vad som händer efter döden, om himmel, tröst och saknad. Han antecknade vad de sa, jag skrev sångtexter utifrån barnens ord och sen tonsatte Christian.

Den text som betyder särskilt mycket för mig är *Saknar*. Jag var i Jerusalem med teologer på kurs. Vi guidades runt i gamla stan, det var spännande. När vi kom till gravkyrkan hade jag plågsamt ont av mitt diskbråck och kunde inte stå längre, så jag satte jag mig utanför, på Via Dolorosa och väntade. Då såg jag en pojke köra tunga varor på en vagn, gång efter gång. I honom såg jag korsvandraren. Jag mindes vad barnen sagt om saknad och orden kom:

*Det går inte att glömma,
för det värker så.
Stannar någon hos mej
och bryr sig hur jag mår,
då gråter jag en stund
och orkar lite till.
Saknar, saknar,
det gör ont ända ner i magen.
Smärtan värker natten lång,
saknar hela dagen.*

Kerstin Hesslefors Persson

Änglar i Guds himmel

Text: Kerstin Hesslefors Persson

Musik: Christian Backe

♩ = 100

Tänk om det finns en båt till Guds ri - ke, en
finns en port till Guds ri - ke, en
finns en äng i Guds ri - ke, en

båt som gup-par så lugnt en båt där jag vå - gar
port jag kän-ner i - gen, en port som jag vå - gar
äng med hall - e - lu - ja, en äng där jag vå - gar

va - ra fast allt känns en-samt och tungt Säj, vad hän-der
öpp-na och Gud säg - er: "Väl-kom-men, vän!" Säj, vad hän-der
le - ka, en äng där al - la mår bra. Säj, vad hän-der

Änglar i Guds himmel

Fyra sånger om sorg, saknad och himlahopp
av Kerstin Hesslefors Persson och Christian Backe

- När någon dör tar de också med en bit av en själ.
- När man saknar någon, till exempel någon som har dött, går man sönder lite under en tid.
- Det gör ont i hjärtat när man saknar någon.
- Man kanske kommer ihåg några av de fina stunder man har upplevt på jorden.
- Man kommer igenom en stor port. Gud välkomnar. Sen är allt härligt!
- Man kan prata med Gud. Det finns inga krig och bråk.
- Det är skönt om någon sätter sig ner vid sidan om mej och sitter där och väntar, väntar tills gråten har tagit slut. Därefter frågar personen försiktigt hur jag mår.

Barn har rätt till sin sorg och saknad. Och till sitt himlahopp. Kerstin Hesslefors Persson och Christian Backe har skrivit fyra sånger tillsammans med barn som har delat med sig av sina tankar.

Änglar i Guds himmel, Saknar, Trista varandra och *Dansa* är sånger om sorg, saknad och himlahopp som passar i en familjegudstjänst med små och stora.

W
M WESSMANS
MUSIKFÖRLAG
Tel 0498 22 61 32
order@wessmans.com
www.wessmans.com

